

Geven voor Actie Kerkbalans kan op verschillende manieren! Lees in de brief hoe u uw bijdrage in orde kunt maken.

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie hierover vindt u op [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)



De Ferbiningstsjerke  
Toerstrjitte 1  
9271 BP De Westereen  
[kerkelijkbureau@pkndewestereen.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkndewestereen.nl)  
IBAN: NL79 RABO 0373 7463 26



**GEEF**  
VANDAAG  
VOOR DE  
KERK VAN  
MORGEN



**GEEF**  
VANDAAG  
VOOR DE  
KERK VAN  
MORGEN



De Ferbiningstsjerke is een prachtige plaats van ontmoeting en verbinding. Het heeft een mooie plaats in ons dorp. De kerk is een plaats waar we elkaar mogen ontmoeten tijdens de zondagse erediensten. Het leven wordt er gevierd tijdens dopen en huwelijken. Levens worden er herdacht tijdens begrafenisamenkomsten.

Jong en oud ontmoeten elkaar tijdens koffieochtenden, de Bernetsjerke en Holy Tsjil avonden. Actieve gemeenteleden - maar ook dorpsgenoten met een grote afstand tot de kerk en het geloof - zijn er in het bijzonder welkom tijdens de Kerstvieringen en de Maand van het Licht. En in al die ontmoeting heeft God de centrale plaats. Hij is de gene die écht verbind.

Onze kerk mag dus een prachtige plaats van ontmoeting zijn. Maar dat alles kost geld. Er zijn kosten voor personeel, onderhoud, ontwikkeling van het kerkgebouw, materialen, maar ook iets eenvoudigs als de vele kopjes koffie en thee moeten wel ergens van worden betaald.



Om de begroting van dit jaar sluitend te krijgen, vragen we om uw financiële hulp. Om uw gift.

En elke donatie is daarbij van groot belang. Niet het goede is veel, maar het vele is goed. Als ieder geeft naar wat hij of zij kan missen, komt uit wat

Paulus ons leert in 2 Korintiërs 8. Als je van harte geeft, dan is de Heer er blij mee, maar je hoeft niet meer te geven dan je kunt missen. Dan zal niemand te veel en niemand te weinig hebben.

We vragen u daarom om gul, maar naar draagkracht te geven, zodat de Ferbiningstsjerke ook dit jaar weer een mooie plaats van ontmoeting mag zijn, waar God centraal mag staan.

God zegene uw gaven.

Arnold Wienen  
Jongerenwerker