



## Profielschets

Wij zijn een levendige dorpsgemeente, gelegen in de prachtige Fryske Wâlden.  
Trots zijn wij op onze moderne Ferbiningstsjerke.  
Hier ontmoeten wij elkaar graag.  
Steeds meer jongeren en jonge gezinnen voelen zich verbonden met onze kerk.  
Wij zijn een dynamische gemeente die continue in ontwikkeling is.  
Als discipelen van Jezus verlangen wij ernaar om op Hem te lijken en  
om ons geloof met andere mensen te delen.  
Tijdens onze  
"Maand van het Licht"  
zetten wij de deur wijd open voor het hele dorp.

Ben jij een

**voorganger**, **toeruster** en **verbinder** ?

Dan verwelkomen wij jou graag als onze nieuwe predikant (0,8 fte)!

Onze gemeente moet natuurlijk wel goed bij je passen. Daarom stellen wij onze gemeente graag verder aan jou voor. Daarna zetten wij uiteen wat wij van onze predikant verwachten.



## Geestelijke identiteit

Voor de vraag of je je thuis zult voelen in onze gemeente, zal vooral onze geestelijke identiteit van belang zijn. Wij omschrijven onze geestelijke richting als volgt.

Wij geloven het goede nieuws dat Jezus gekomen is, dat Hij aan het kruis voor ons gestorven is, dat Hij is opgestaan en dat wij daarom mogen leven! Maar wij beseffen dat wij er hiermee nog niet zijn. Wij geloven dat juist hier het leven in het Koninkrijk van God begint. Een leven waarin wij als leerlingen van Jezus willen groeien en bloeien in geloof door steeds meer over God te ontdekken. Wij willen leren zoveel mogelijk op Jezus te lijken. Daarnaast verlangen wij ernaar om ons geloof met andere mensen te delen. Wij willen dus graag vissers van mensen zijn.

Onze geestelijke identiteit is dan ook te karakteriseren als confessioneel met een evangelisch accent. Daarbij richten wij ons met nadruk op het discipelschap. We willen graag groeien in ons geloof in Jezus Christus. Dat geloof proberen wij op een eigentijdse wijze uit te dragen.

Na de fusie in 2016 tussen de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk zijn wij naar deze geestelijke identiteit toegegroeid en willen wij daarop voortborduren.



## Missie

We willen een eigentijdse, vernieuwende kerk van Jezus Christus zijn,

- waarin we leven en leren vanuit de genade van God en we, zowel samen als persoonlijk, groeien in het geloof in Jezus Christus;
- waar, door onze gastvrijheid, jong en oud zich thuis voelen;
- waar de vrucht van de Geest zichtbaar wordt, waardoor er onderlinge liefde en betrokkenheid is;
- waar ieder de gaven en talenten die hij/zij van God heeft gekregen, gebruikt tot opbouw van de gemeente, ten dienste van elkaar en de naasten.
- waar jongeren de kerk van nú zijn.

Onderweg naar Gods Koninkrijk worden wij geleid en gesteund door de Heilige Geest.

## Visie

We willen het evangelie van Jezus Christus verkondigen in woord en daad, waardoor veel mensen in aanraking komen met het geloof en ook de liefde van God en Jezus Christus mogen ervaren.

We willen alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen om vanuit onze eigen identiteit daarop te kunnen inspelen, waaronder:

- gericht te zijn op de levensvragen van mensen om daarop aansluitend nieuwe activiteiten te ontwikkelen;
- in het pastorale en diaconale werk aandacht te besteden aan mensen die dit nodig hebben;
- zorg te dragen voor een transparante structuur en cultuur van bestuur en beheer om dienstbaar te kunnen zijn aan de activiteiten van de gemeente;
- zorg te dragen voor een inspirerende en motiverende begeleiding van allen die de activiteiten van de gemeente mogelijk maken.



## Ferbiningstsjerke

Sinds 2018 maken wij gebruik van een nieuw, modern kerkgebouw. Dit kerkgebouw draagt de naam 'Ferbiningstsjerke'. Hiermee willen we zeggen dat wij proberen om 'verbinding' te maken. Allereerst met boven, met God. Daarnaast zoeken wij verbinding met onszelf. En tot slot proberen wij verbinding te maken met buiten, niet alleen met de andere gemeenteleden, maar ook met het gehele dorp. Zo maken we dus verbinding met boven, binnen en buiten. Als **verbinder** heeft de predikant hierbij een voortrekkersrol.

Onze kerkzaal beschikt over een ruim podium met een groot beamerschermbord en een studio voor de technische bediening van de beamer, licht en geluid. In het kerkgebouw zijn meerdere (vergader)zalen aanwezig, een sfeervol ingerichte oppasruimte en een stoer jeugdhonk. In de gezellige gemeenschappelijke ontvangstruimte staat na iedere dienst de koffie klaar.

## Kerkdiensten

Iedere zondagochtend houden we een kerkdienst. Wij zingen dan in beginsel liederen uit het (nieuwe) Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel, begeleid door het orgel en soms een aantal koperblazers. De predikant heeft als onze **voorganger** een prominente rol bij de kerkdiensten.

De kerkdiensten worden gemiddeld door 200-250 mensen bezocht, waarbij het per dienst varieert wie er komen. Daarnaast kijken via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) wekelijks ruim 300 mensen mee.

Eenmaal per maand houden we een laagdrempelige dienst: Ferbiningstiid. Tijdens deze dienst wordt de muziek verzorgd door onze Meetingband. We zingen dan ook Opwekkingsliederen. De opkomst tijdens deze dienst is vaak hoger. Zeker bij jonge gezinnen is deze dienst in trek.

Verder is er maandelijks een stilteviering, die momenteel door een groep gemeenteleden zelf wordt georganiseerd en geleid.



## Ledental en leeftijdsopbouw

Hieronder zie je een beeld van het aantal leden en de leeftijdsopbouw:



De afgelopen tien jaar hebben ruim 50 gemeenteleden Openbare Geloofsbelijdenis afgelegd en zijn zo'n 90 kinderen en soms ook volwassenen (waarvan een paar door onderdompeling) gedoopt.

De laatste jaren trekken steeds meer nieuwe leden uit naastliggende dorpen naar ons toe.



## Jongeren

De jongeren nemen een belangrijke plek in onze gemeente in. Daarom hebben wij voor 32 uur per week een jongerenwerker in dienst die ons jeugdteam inspireert en ondersteunt. Het beleid van ons jeugdteam is gebaseerd op de kernwaarden uit het boek 'Samen Jong'.

De kinderen van de basisschool kunnen tijdens de dienst terecht bij de kindernevendienst, 'Bernetsjerke' genaamd. Vanaf september 2025 is het format van de Bernetsjerke in een nieuw jasje gestoken. Nieuw is dat we één keer in de maand onder de naam 'Connect Kids' echte kinderdiensten organiseren voor de kinderen!

Voor de tieners is er éénmaal per maand tijdens de kerkdienst 'Tienerdienst'. Dit is een gezellig samenzijn, beurtelings onder leiding van twee vrijwilligers (twee mannen en twee vrouwen).

Jongeren vanaf 12 tot 18 jaar zijn maandelijks welkom bij de 'Holy tsjil'. Deze bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd, waarna een inhoudelijk onderwerp wordt besproken. Het samenzijn met en de aandacht voor de jongeren staat hierbij voorop.

Regelmatig komt een enthousiaste 18+-groep bij elkaar. Deze groep wordt steeds groter. Deze jongeren verlangen ernaar om meer over God te leren.

Ieder jaar is er een belijdenisgroep, waaraan steevast een aantal jongeren deelneemt. Ook is er een groep van jong belijdende leden die nog steeds bij elkaar komt.



## Ouderen

Dat de jongeren aandacht krijgen in onze gemeente, neemt niet weg dat we de ouderen niet vergeten. We hebben voor 16 uur een ouderenpastor in dienst, die ons pastorale team bijstaat. Daarnaast helpen onze 'omtinkers' met het bezoekwerk.

Twee keer in de maand wordt voor de ouderen een koffieochtend gehouden. Met elkaar wordt dan een onderwerp besproken, waarbij de sociale verbondenheid voorop staat.

In zorgcentrum 'Brugchelencamp' wordt een paar keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd met de bewoners. Eén à twee keer per jaar wordt voor de bewoners een kerkavond gehouden.

Omdat we graag willen dat jongeren en ouderen met elkaar in verbinding staan, organiseren we zo nu en dan gezamenlijke activiteiten. Wij denken er over na hoe we deze verbinding verder kunnen vormgeven.

Daarnaast bestaat de wens om de organisatie en invulling van het ouderenpastoraat anders, passend bij het huidige tijdsgewricht, in te richten. De uitdaging is hoe we in deze tijd naar elkaar kunnen blijven omzien. De predikant zal als onze **toeruster** nauw betrokken zijn bij het maken van nieuwe plannen.



## Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 25 betrokken ambtsdragers en is zo goed als voltallig. Deze ambtsdragers maken deel uit van verschillende geledingen zoals het College van Kerkrentmeesters, het College van diakenen, het Pastorale team en het Jeugdteam.

## Vrijwilligers

Binnen de gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Allereerst is er een enthousiast kostensteam. Een ieder wordt door onze koster gastvrij en warm onthaald. Het kostensteam verzorgt verder onder meer de koffie, thee en de schoonmaak.

We hebben daarnaast een beamerteam dat op professionele wijze de techniek tijdens de kerkdiensten verzorgt.

Onze Meetingband bestaat uit gepassioneerde leden van verschillende leeftijden (de jongsten zijn rond de twaalf jaar!). Zij oefenen wekelijks voor de muzikale opluistering van de Ferbiningstiid.

Verder zijn op allerlei fronten vrijwilligers in touw. Zo ondersteunen onze 'omtinkers' bij het bezoekwerk. Een groep van kerkrentmeesters verleent allerlei hand- en spandiensten. Ook administratieve werkzaamheden (o.a. de ledenadministratie en redactionele werkzaamheden) worden door vrijwilligers gedaan. Het jeugdwerk steunt tevens op onze vrijwilligers. En bij onze activiteiten mogen wij ook altijd rekenen op de inzet van vrijwilligers.





## Maand van het Licht

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met de 'Maand van het Licht'. Deze maand houden we in januari. In deze donkere maand hebben wij het verlangen om het licht in ons dorp De Westereen te brengen. Wij bieden dan bijna elke dag één of meer activiteiten aan, voor jong en oud én voor het hele dorp. Iedereen mag meedoen!

Zo hebben de jongste kinderen taarten gebakken en heeft de oudere jeugd meegedaan aan een bokscclinic. Voor de mannen is er een bierproefavond georganiseerd en voor de vrouwen een Lady's night.

De Maand van het Licht is een groot succes en inmiddels een begrip geworden in De Westereen.

## Activiteiten

Naast de Maand van het Licht vinden er gedurende het jaar diverse activiteiten plaats binnen onze gemeente. Zo kan er iedere donderdag samen gewandeld worden. Heel populair is de mannenavond die ongeveer eenmaal per maand wordt gehouden. Deze avond trekt (ook niet-kerkelijke) mannen uit de wijde omgeving.

Twee maal per jaar houden we een Joh de Heer-avond. Deze avond wordt altijd druk bezocht.

Vorige jaar hebben wij de kerkdeuren geopend om samen met onze dorpsgenoten in onze kerkzaal naar 'The Passion' te kijken. Dit is voor herhaling vatbaar.



## Diaconie

De diaconie is gericht op de zending en werelddiaconaat. De diaconie heeft oog voor de noden in de wereld en stelt daarvoor collectiedoelen vast. Bij iedere Avondmaalcollectie is er aandacht voor een speciaal doel.

Daarnaast is de diaconie ook gericht op de naaste omgeving. Zo houdt de diaconie ieder jaar tijdens de Maand van het Licht een grote actie in het dorp voor de Voedselbank. Dat heeft steeds dozen vol met voedsel en andere benodigdheden opgeleverd.

## Communicatie

Onze kerkdiensten worden uitgezonden en zijn terug te kijken via 'kerkdienstgemist.nl'.

Sinds enkele jaren maken wij gebruik van de 'Ferbiningsapp'. Hierin wordt onder meer het 'wel en wee' van gemeenteleden gedeeld en wordt informatie over kerkdiensten en andere activiteiten gegeven. Deze succesvolle app met ruim 370 leden zorgt voor nog meer onderlinge verbondenheid.

Maandelijks verschijnt ons kerkblad 'De Ferbining' en wekelijks onze nieuwsbrief 'Weeknieuws'. Verder is informatie over ons te vinden op onze website [www.pkndewestereen.nl](http://www.pkndewestereen.nl)

## Pastorie

Wij beschikken over twee pastorieën. We houden één daarvan beschikbaar voor de predikant. Maar het staat de predikant vrij om elders in De Westereen te wonen.



## De Westereen

De vraag of je goed bij onze gemeente past, hangt natuurlijk samen met de vraag of je je in ons dorp De Westereen thuis zult voelen. Daarom vertellen we hier in het kort wat over De Westereen.

De Westereen (Zwaagwesteinde in het Nederlands) is een dorp van rond de 5.000 inwoners. De Westereen ligt in de Fryske Wâlden. Kenmerkend voor dit gebied is het prachtige coulissenlandschap, dat gevormd wordt door houtwallen.

De meeste bewoners spreken zowel Nederlands als Frysk (om precies te zijn: Wâldfrysk). De bewoners staan er als Wâldpiken om bekend dat ze het hart op de tong hebben. Maar tegelijkertijd vormen ze een warme en hechte gemeenschap.

De Westereen heeft een uitgebreid winkelcentrum, een modern gezondheidscentrum, een multifunctioneel centrum waarin onder meer de twee basisscholen en de voetbalvereniging huisvesten, een sporthal, een tennisbaan en een skeelerbaan. Tevens biedt De Westereen diverse recreatiemogelijkheden, zoals campings en een jachthaven.

In ons dorp zijn verschillende woon- en/of zorgcentra gevestigd zoals 'Brugchelencamp', het 'Sikkemahûs' en Op' e Hichte.

De Westereen heeft een eigen treinstation aan de spoorweg Leeuwarden-Groningen. Daarnaast ligt De Westereen aan de (sinds 2016 nieuwe) Centrale As. De Westereen ligt dan ook gunstig ten opzichte van Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Groningen. Hierdoor ligt vanuit De Westereen een ruime keuze voor school of studie binnen bereik.

Naast onze gemeente is nog een viertal andere kerkgemeenschappen actief in ons dorp. Met deze gemeenten zoeken we de verbinding en werken we soms samen.



## Predikant 0,8 fte

Ben jij een

**voorganger, toeruster en verbinder ?**

Dan verwelkomen wij jou graag als onze nieuwe predikant (0,8 fte)!

Als predikant ben je samen met de ouderenpastor en de jongerenwerker de spil van onze gemeente. Je voelt je geroepen om ons te bemoedigen en uit te dagen om als leerling van Jezus te leven.

Jij bent daarbij in de eerste plaats onze **voorganger**. Ongeveer twee keer per maand ga jij in onze Ferbiningstsjerke voor in onze zondagse eredienst.

Jij bent daarnaast onze **toeruster**. Jij zorgt voor de vorming en toerusting van de ouderenpastor, jongerenwerker, ambtsdragers en andere vrijwilligers. Verder houd je je bezig met de toerusting van bepaalde gemeenteleden zoals belijdeniscatechisanten of doopouders.

Het verzorgen van het pastoraat behoort niet tot jouw kerntaken. Maar als toeruster ben je wel betrokken bij de gewenste herinrichting van het pastoraat. Graag willen we samen met jou hiervoor nieuwe plannen ontwikkelen.

Als toeruster ben je tevens missionair betrokken. Daarbij ontwikkel je samen met ons nieuwe ideeën over de zichtbaarheid van onze gemeente naar buiten.

De naam 'Ferbiningstsjerke' geeft aan dat wij onderlinge verbinding belangrijk vinden. Daarom ben je ook een **verbinder**. Je verbindt ons met God, met elkaar en zoekt verbinding met het hele dorp.

Je wordt opgenomen in verschillende teams binnen onze gemeente: de grote en kleine kerkenraad, het moderamen en het pastorale team. Verder werk je samen met onze jongerenwerker en ouderenpastor. Binnen deze teams en met je collega's zorg jij voor onderlinge verbinding.

Jouw persoonlijke eigenschappen moeten uiteraard passen bij je taken binnen onze gemeente. Wij sommen deze eigenschappen hier niet op, maar vragen jou om hierover zelf na te denken.